

" En, als 't lichaam komt te sterven,
laat mij dan voor eeuwig erven
's Hemels weergalooze vreugd. Amen ".
(Stabat Mater - naar G.G.)



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ARMAND - PIUS VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde op 21 december 1914
en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth te Zottegem op 8 januari 1991, nadat hij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H. Teerspijze ontvangen had.

Voorzitter van de Kerkfabriek St.-Maria-Magdalena
Lid van de parochiale zanggroep
Lid van de Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden.

Gesproken uit een diep-gelovige en kristelijke familie heeft deze man van heel zijn leven gemaakt een onder-weg-zijn naar God. 's Morgens vertrouwde hij zich toe aan Gods bescherming, 's avonds dankte hij de Heer om het goede dat hij had mogen doen, om de weldaden die hij gekregen had. Geen dag ging voorbij zonder dat de paternoster gebeden werd. Zo doordrenkte hij het familieleven met godsdienstige beleving. En van familiaal leven hield hij! Zelf had hij geen gezin, maar familieleden en dan vooral neefjes en nichtjes waren altijd zeer welkom bij " de Nonkels ".

Als stipt kerkganger en trouw eucharistievierder op zondag, leefde hij sterk mee met de liturgische tijden tijdens het kerkelijk jaar. Die beleving vond een hoogtepunt in het zingen van

de liturgische gezangen. Zijn ijver en zorg voor het in stand houden van het kerkgebouw, alsook de versiering ervan dwongen bij vele mensen de hoogste bewondering af. Men kon aanvoelen dat hij zich als voorzitter van de Kerkfabriek wel degelijk verantwoordelijk wist voor zijn parochiekerk. De parochie verliest in hem een man, die godsdienstig, kerk en priester genegen en toegewijd was.

Beste broer Laurent, het leven dat onze ouders ons voorgeleefd hebben, hebben wij samen verder geleefd. Wij voelden ons zeer sterk met elkaar verbonden. Ik weet dat gij nu uw troost zult zoeken en vinden bij God. Ik dank u omdat gij voor mij een goede broer geweest zijt.

Lieve zuster Elza, nooit hebben we vergeefs beroep gedaan op uw hulpvaardigheid. Steeds hebt gij mij begeleid met uw zorgende kommer. Ik dank u om uw goedheid.

Dierbare familieleden, in wier gezelschap ik mij zo gaarne bevond, ik dank u om de vele vriendelijke en aangename bezoeken bij ons thuis, om de vele uren echt familiaal geluk dat u me bezorgd hebt.

Vrienden en buurtmensen, gij allen die met mij hebt meegeleefd, heb dank om uw genegenheid.

" God, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil hem Uw vrede geven ".

De families VAN DAMME en VAN DAMME,

danken U voor de blijken van kristelijk medevoelen en uw gelovig gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Uitg. : R. Van Damme, Dorpsstr. 79, 9570 Lierde