

Hoe zou ik ooit vergeten u,  
en alles wat gij waart,  
Gij juicht in 't volle leven nu,  
God heeft u trouw bewaard.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## ARTHUR VAN DAMME

weduwenaar van Mevrouw  
**ZULMA DROESBEKE**

geboren te Delftinge, op 3 oktober 1906 en god-  
vruchtig overleden in het St. Elisabeth Ziekenhuis  
te Zottegem, op 12 februari 1985, tijdig bediend  
met de HH. Sakramenten en de Ziekenzalving.

Lid van de bond der gepensioneerden.



De families **VAN DAMME, DROESBEKE,**  
**STEVENS** en **DE SMET,**

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw  
blijken van medevoelen in hun rouw.

---

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuizen - Tel. (054) 50 10 59

« Heer, bij de dood van deze man vragen wij  
om Uw geest, die troost en vrede brengt, die  
mensen leert om voor elkaar te leven, die eer-  
bied voor de ouderdom voorhoudt en verbonden-  
heid in lief en leed aanprijst ».

Voor wie deze man bijgestaan of gezien heb-  
ben op zijn lijdensbed, moeten de woorden van  
de Schrift treffend tot hen spreken : « Elke mens  
is als gras en al zijn glorie als een bloem op  
het veld : het gras verdort, de bloem verwelkt ».

Wat echter blijft voor God en de mens is de  
goedheid waarin hij ons voorging :  
zijn toewijding en inzet voor de zijnen,  
zijn moed na het vroegtijdig afsterven van zijn  
echtgenote,  
zijn trouw aan de zondagmis,  
zijn dienstbetoon voor medemensen in de bond  
der gepensioneerden,  
zijn mildheid en goedheid waarin hij ons voorging  
zijn medewerking waardoor hij in volle bewust-  
zijn de H. Sakramenten en Ziekenzalving  
wilde ontvangen.

Dierbare kinderen, familieleden en vrienden,  
uw geluk is steeds mijn geluk geweest, uw zor-  
gen waren de mijne. Uw genegenheid voor mij  
betekende in mijn leven uw dankbaarheid om  
al hetgeen ik voor u heb gedaan.

Laat mijn levensbeeld u verder vergezellen en  
vergeet nooit dat wij ervan overtuigd mogen zijn  
dat voor elke mens de eeuwigheid reeds op aarde  
begint door onze goede ingesteldheid en onze  
goede werken door ons godsdienstig leven en  
ons juist gericht zijn naar God en de mensen.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.