

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden zouden ontslagen worden.
II Mach.

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

CAMIEL VAN DAMME

Echtgenoot van Mevrouw

De Mezel Marie-Julie

geboren te Ste Maria-Lierde, de 5 Februari 1874
en er godvruchtig overleden
de 3 Mei 1952.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb. Cor. I-12.

Hij was een rechtschape kristen, godvrezend en trouw aan zijn plichten welke hij in gans zijn levenswandel beleed door rechtvaardigheid en eerlijkheid, door diep geloof en edelmoedige toewijding. Hij was een verkleefde echtgenoot, teergeliefde vader, als bediende was hij vriendelijk en gediensstig en werd daarom door iedereen geacht en bemind.

Gelukkig en wijs is de mens die het in zijn leven zo aanstelt gelijk hij wenst in zijn dood bevonden te worden. Nav. I-2-3

Duurbare echtgenote en kinderen, onverwachts en des te pijnlijker is het uur der scheiding.

Menige jaren zijn wij samen geweest, te samen God gediend, in Hem gehoopt, ook zullen wij eens verenigd zijn in het verblijf van geluk en vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VAN DAMME, DE MEZEL, MAGINET, DE MEZEL.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.