



Dit is een liefdevol aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

CAMILLA VAN DAMME

echtgenote van

ALFONS SOLEME

Geboren te St.-Maria-Lierde op 3 december
1910, onverwacht overleden te Godveerdegem
op 24 juli 1993 en in extremis gesterkt door
de Sakramenten van de zieken.

Lid van de K.V.L.V.

De namis zal plaatshebben op zondag 28
augustus 1993 om 9.30 uur.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij :
haar lieve aandacht voor de aardse dingen
die door haar hoofd en haar vingers gingen:
en alles wat zij was voor u en mij.

Anton Van Wilderode.

Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens last en leed
en brachten altijd vreugde aan.

Gevouwen handen,
symbool van gebed,
van zelfvergeten zorgen ... elke dag.
Laat nu je lieve handen rusten,
beloond door 't Godelijk Gezag.

De familie dankt u
voor uw medeleven.

Druk. Van Ruyskensvelde - Tel. (09) 360 05 78