



**ZALIGE GEDACHTENIS VAN**

de Heer

**CHARLES VAN DAMME**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie JANSSENS,**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 oktober 1888 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 26 november 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het grootste verdriet is wellicht dit van bejaarde mensen die alleen komen te staan bij de dood van een van beiden. Zolang echter heeft de scheiding niet geduurd. Nog in hetzelfde jaar is hij haar gevolgd, het leven had ook geen zin meer voor hem: onbeholpenheid en pijn waren zijn deel; evenwel schoon heeft hij ze gedragen. Zijn aardse taak is nu volbracht. Heer schenk hem dan ook zijn beloning.

Beste kinderen en naastbestaanden, mijn beste krachten heb ik aan uw welzijn besteed, dit was mijn vreugde, blijft ook zo doen voor elkaar. In mijn oude dag hebt gij mij toegewijd verzorgd, ik was er nooit te veel bij U; dat was mij een grote voldoening. Blijft mij nu diezelfde liefde bewijzen door uw gebed.

De families VAN DAMME-JANSSENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel