



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Charles Louis Omer VAN DAMME

*weduwenaar van Mevrouw
Elvira COPPENS*

geboren te Schorisse op 31 januari 1895
en godvruchtig overleden te Ronse op
13 februari 1979, voorzien van de H.H.
Sakramenten der zieken.

In zijn barmhartigheid roept God de
zielen tot zich terug op het ogenblik
dat Hij weet het best geschikt te zijn.

Daarom moeten wij altijd gereed zijn,
want als het uur van de dood komt,
moet ieder van ons aan God reken-
schap geven. Daarom ook zullen wij
zorgvuldig in ons Gods liefde bewa-
ren, door een deugdzaam en christelijk
leven.

Werken en strijden hebben zijn leven
gekenmerkt; ook beproevingen die
hem raakten in het diepste van zijn
gemoed. Maar ontmoedigd was hij
nooit: want het leven gaat voorbij,
slechts de beloning is eeuwig.

Zijn ziekte heeft hij met geduld en
christelijke onderwerping verdragen:
treffend voorbeeld van lijdzaamheid
en gelatenheid.

Gewaardig U, o Heer, het offer van
zijn leven te aanvaarden tot uitboe-
ting van zijn zonden, en tot heil en
zegen van allen die hem zo dierbaar
waren.

Beminde familieleden, en gij vooral,
geliefde nicht, hebt dank voor uw lief-
de en genegenheid voor mij. Blijft mij
nu steeds indachtig un uwe goede ge-
beden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

De families Van Damme - Vanpeve-
naeyge,

danken U voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

drukkerij VANDEVELDE. oudenaarde