

*" Voor moeder zingt de zomerregen
aan 't raam een stil weemoedig lied.
Zij vond geen rozen op haar wegen
en heeft haar deel van 't leed gekregen
tot God ook suste haar verdriet."*



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Christianne VAN DAMME

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 februari 1940
en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Aalst op 20 juli 1995, gesterkt
door het sakrament der ziekenzalving.

De families :

VAN DAMME, NECKEBROECK.

danken u voor de blijken van medeleven
en gebed.

Namis op vrijdag 18 augustus 1995 om 19 uur.

Moeder, dankbaar zeggen wij uw naam.
Het leven hebt Gij ons geschonken.
Geborgenheid hebt Gij ons gegeven.
Gij hebt uw brood voor ons gebroken,
onze tranen gedroogd,
en onze vreugden gedeeld.
Vroeg in de morgen begon uw dag,
bij nacht nam hij een einde.
Trots waart gij op uw kinderen.
Wij droegen elk een eigen naam.
Wij erfden van uw werken en zorgen,
van uw wil om te leven.

Moeder, wij geven u nu uit handen
en leggen u neer in de aarde,
in de handen van de levende God,
Moge moeder, nu levend bij U, God,
onze voorspreekster zijn bij U,
om sterkte en troost te geven
tot wij eens voor altijd bij U
zullen samen zijn.

Dank u wel mijn lieve kinderen,
gij waart de vreugde en de sterkte van
mijn levensmoed.