

"Tot U, Heer, richt ik mijn geest". (Ps. 25)



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

CLARA-FLORIDA VAN DAMME

weduwe van de Heer JULES RENAER

geboren te Sint Maria-Lierde op 28 juni 1898 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem op 4 november 1981, nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Met deze vrouw en moeder verdwijnt iemand uit ons midden op wie het Schriftwoord toepasselijk is: "De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand... God heeft hen beproefd en Hij heeft hen waardig bevonden" (Wijsh. 3-1 en 5). Als echtgenote en moeder heeft zij moedig en trouw haar levensopdracht vervuld, haar leven bouwend op het rotsvaste vertrouwen in God. Met dat vertrouwen is zij jarenlang ter kerke getogen, elke zondag opnieuw, om de belangen van haar en haar gezin de Heer aan te bevelen. Toen de narigheden van de oude dag aankwamen, hield zij er sterk aan, bij gelegenheid van de hoogdag, de Heer in de Eucharistie thuis te ontvangen. Dat Christus bij die gelegenheid iedere maal welkom was, getuigde de opsmuk die zij haar woonkamer gaf voor deze gebeurtenis. Voorzeker bad ze toen voor haar kinderen, die elk hun eigen gezin hadden, en waarmee ze zo intens

meeleefde en in wier midden ze nog zo gaarne vertoefde. Haar grootste beproeving, haar huisje omwille van haar gezondheidstoestand moeten verlaten, heeft zij aanvankelijk met groot verdriet, later met een bewonderenswaardige berusting gedragen, zodat ze in haar nieuw tehuis een graag gezien persoon werd.

Lieve moeder en dierbare grootmoeder, gij hebt zo innig verbonden met ons meegeleefd, dat het ons hard valt u door uw dood uit ons midden te zien verdwijnen. Wij danken u om de zorgen die wij van u mochten ontvangen, om uw grote belangstelling voor ons allen, om de wijze waarop gij ons in het leven zijt voorgegaan: wij danken u, omdat wij voor u tot op uw laatste levensdag toch nog zo echt uw kinderen waren. Op onze beurt schenken wij u wat wij u nu nog geven kunnen: deze bede tot de Heer: "Gedenk, Heer, ons moeder en onze grootmoeder, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Bewaar haar in Uwe en onze liefde. Geef dat zij mede mag verrijzen met Uw Zoon als Hij de doden weer tot leven wekt en elke mens de trekken geeft van zijn nieuwe heerlijkheid".

Urbain en Leona BEERENS-RENAER en kinderen
Gaston en Godelieve VAN DE VELDE-RENAER
en kinderen

Marcel en Christelle RENAER-D'HOKER en kind
De families VAN DAMME, RENAER, PERSOONS,
VAN CAENEGEM en MUSSCHE

danken U voor Uw kristelijke
deelneming en Uw vroom gebed.

NAMIS: zaterdag 9 januari 1982 te 19.30 u. in de
parochiekerk van S. Maria-Magdalena te LIERDE
(S. Maria)