

+

In ons gebed gedenken wij dankbaar

CYRIEL VAN DAMME

weduwnaar van

Maria VAN DEN ABEELE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 29 juni 1900 en er godvruchtig in de
Heer ontslapen op 18 september 1988.

—

" Bij God alleen kan ik rusten,
van Hem alleen komt mijn heil.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding.
mijn burcht, nooit laat Hij mij los."

Ps. 62

Dit geloof zat diep in u geworteld, vader. U
leefde het ons voor, samen met moeder.

Toen u een kruisje tekende op het voorhoofd van uw elf kinderen, wist u dat de zorg voor uw gezin door Hem gezegend werd. U ploegde en zaaide en bewerkte de akker en u wist dat God groeikracht geeft.

Wij zijn u zo dankbaar om uw grote zorg voor ons allen in de dagen dat u sterk en onvermoeibaar was en om uw aanwezigheid bij ons thuis in de jaren dat u door ziekte en ouderdom getekend was. Wij hebben u zo graag met onze zorgen omringd in ons huis waar heel de familie zo dikwijls eensgezind samen was.

Wij blijven het beeld in ons bewaren van een rechtvaardige en goede vader, die zo wijs over de dingen van het leven kon spreken.

Uw handen, die zoveel gewerkt hebben, liggen nu stil, maar wij geloven dat God aan uw leven vruchtbaarheid geeft en dat Hij u, samen met moeder, in Zijn eeuwige liefde heeft opgenomen.

Ons huis zal eenzamer zijn, maar naar uw wens blijven wij met u en met elkaar verbonden in gebed en eensgezindheid. Bij de Heer vinden wij elkaar terug.

—

De families VAN DAMME, COOLENS, VAN DEN ABEELE en KILEMOES,

danken u voor uw vrome deelneming.

P. Vandenbossche