

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CYRIEL VAN DAMME

Weduwnaar van Mevrouw
OCTAVIE TORTELBOOM

geboren te St. Maria-Lierde, den 20 Februari 1865
en er godvruchtig overleden, den 14 December 1946
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Goed van inborst en rechtvaardig in zijn handel genoot hij de algemeene achting. Zijn hooge leeftijd, die hij doorbracht in de vreeze des Heeren, heeft hem waardig gemaakt voor het ander leven. Lang reeds zag hij de dood naderen zonder schrik. Hij verdroeg de wederwaardigheden van zijn ouden dag met onderwerping en de wil des Heeren was voor hem wet.

Daarom zal de Heer hem ook de kroon geven, die hij zijn dienaren geeft na dit leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik verlaat dit leven om te gaan naar een beter vaderland, waar we elkander nog eens zullen ontmoeten. Bidt intusschen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 dagen afl.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

De familiën VAN DAMME en TORTELBOOM,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.