

Uw leven, o Jezus, is onze weg, en door de heilige  
verduldigheid gaan wij tot U, die onze kroon zijt.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## DENIS VAN DAMME

weduwenaar van Mevrouw

**Maria-Emma Limpens**

geboren te St. Maria-Lierde, op 30 januari 1875  
en er godvruchtig overleden op 21 februari 1959.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Overvloedig daalt de zegen des Heren over  
de rechtvaardige: zijn nagedachtenis blijft in  
ere. Aan deze woorden van de H. Schrift  
denken wij wanneer wij ons de waardige man  
herinneren, die we nu bewenen. Hij was  
trouw aan God, beleed kloekmoedig zijn ge-  
loof, was vredelievend en gediensstig tegen-  
over zijn evenmens. Voorbeeldig echtgenoot,  
waakzame vader, werkte hij voor zijn huis-  
gezin en heeft hij zijne talrijke kinderen in  
eer en deugd opgebracht.

De beproevingen bleven hem niet gespaard:  
hij verloor vroeg zijn echtgenote en vier grote  
kinderen, maar als vurig kristen putte hij  
moed en sterkte in het gebed. God zegende  
zijn laatste jaren: hij mocht die doorbrengen  
onder de liefdevolle genegenheid van zijn  
kinderen, zij waren voor hem in zijn ziekte

een steun en troost en dankbaar voor al  
hetgeen vader voor hen heeft gedaan.

Duurbare kinderen, onze scheiding is pijn-  
lijk, doch troost u, ik ga moeder, broer en  
zusters vervoegen in den hemel. Bemint  
elkander met een ware kristelijke liefde en  
bidt voor mij. En gij, mijn duurzame vrienden,  
schenkt mij het beste wat gij schenken kunt:  
een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

†

*De familiën VAN DAMME, LIMPENS,  
VAN DAMME en CASSENAER,*

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.