

Wees, Jezus, voor ons zielen al,  
Een paasvreugd die niet eindt zal.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mijnheer Emiel VAN DAMME**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Delftinge de 19 juni 1884 en er godvruchtig overleden de 4 april 1959, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Een goed mens is heengegaan om op te klimmen tot het oerd van geluk waar de vreugde niet eindigen zal.

Alwie hem gekend heeft getuigt van zijn godsdienstzin, zijn godsvrucht, zijn beginselvastheid, zijn rechtvaardigheid, zijn goed hart, Wijs en bezadigd in zijn oordeel, vriendelijk en hartelijk in zijn omgang, was hij voor ieder een trouwe en betrouwbare vriend, een man uit één stuk die geen zwenken of valsheid kende.

Een tedere echtgenoot, een beste vader was hij begaan om het geluk en de voorspoed van al zijn geliefden. Zijn huis was nog een huis van gebed waar Christus en de lieve Moeder Maria hun ereplaats hadden bewaard, Werkzaam en ijverig was hij bekommerd om vooruitgang en voorspoed in het huishouden en de onderneming.

Lijden werd hem niet gespaard. Het verlies van een dierbare echtgenote met wie hij vreugde en leed kommer en zorg had gedeeld, een ondermijnende ziekte hadden de sterke man geknakt. Hij was nochtans onderworpen in alles aan de beschikkingen van God. "Gods wil geschiede": dit was zijn lijfspreuk

geworden. Zijn laatste woorden die hij prevelde in de uren van uitputting en scheiding van de natuur waren "Ave Maria". Voorzeker is Zij hem komen halen die hij zo innig had bemind en trouw had gediend.

Mocht het blijde Alleluja nu de kreet zijn van zijn ziel in het eeuwig vaderland dat hij in loon voor zijn schoon leven zal ontvangen.

Maria. Onbevleete Maagd en Moeder, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

---

De familiën VAN DAMME,  
VAN DEN BOSSCHE,  
DE HENAU en  
TEIRLINCK,

danken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw.

---

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge