

*Stoere bomen sterven staande.
Aan ieder werk van de mens komt een einde,
en met het werk verdwijnt ook de maker.
(uit het boek Wijsheid)*



Naar het eeuwig licht riep de Vader

DE HEER
Emiel VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw
Sylvie SPITAELS

geboren te Onkerzele op 16 juni 1903 en
thuis overleden op 6 februari 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten
der zieken.

De families:

VAN DAMME, SPITAELS,
DE TAEYE en VAN DER MAELEN
danken U voor uw medeleven.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Emiel kende de evolutie van de natuur.
'Sterven om vrucht te dragen'.
Met ijver en liefde heeft hij de grond van zijn
geboortedorp bewerkt, de gang der seizoenen
gevolgd.
Door die verknochtheid met de natuur kreeg hij
oog voor Gods wondermooie schepping.
Hij prees dan ook graag de Heer op zondag.
Met zijn echtgenote Sylvie deelde hij goede en
kwade dagen 50 - 60 jaar lang... als dat geen
voorbeeld is van trouw.
In deze winterdagen kwam de Heer bij hem
aankloppen. Emiel... dit is uw uur, Ik maak u
los. Verankerd was hij als klimop in de levens-
muur. Ik maak u los om bij Mij te wonen
voor altijd.
Thuis, omringd door al de zijnen is hij in gelovig
vertrouwen gezalfd met de H. Olie voor de
allerlaatste tocht hier op aarde.
Op zijn geboortegrond willen we hem begra-
ven. De Heer heeft voor zijn trouwe dienaar
een plaats bereid om voor altijd gelukkig te
zijn. Ons gebed voor zijn echtgenote en de
ganse familie is dan ook de grootste troost
voor hen.*

Begr. Van den Driessche (054) 41 25 50