



DANKBAAR VOOR WAT HIJ VOOR ONS BETEKENDE,
NEMEN WIJ AFSCHIED VAN :

DE HEER

EMIEL VAN DAMME

echtgenoot van mevrouw **Georgette Galant**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 5 mei 1919
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 26 januari 1997,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

Oud-Strijder 1940-1945.

Ere-Voorzitter van de N.S.B.
afdeling Sint-Maria-Oudenhove.

Vereremerkt met verscheidene eretekens.

Georgette GALANT,

André en Marie-Paule VAN DAMME-VAN DAMME
en kinderen,

Daniël en Wivine VAN DAMME-GEVAERT
en kinderen,

De families : VAN DAMME - GALANT -
VAN DAMME - VAN HOORDE

danken U voor uw gebed en blijken
van medeleven.

Je was een goed man,
een meelevende en bezorgde echtgenoot, vader en
grootvader, een vriend die van de mensen hield,
die graag bij mensen was, en heel veel voor hen
deed.

We hebben het zien aankomen hoe je zwakker en
zwakker werd, en toch kunnen we het nog steeds
niet begrijpen dat je er niet meer bent.

We zeggen je dank voor zoveel zaken die ons leven
mooier maakten.

Je was een mens om nooit te vergeten.

Heer vergeet ook Gij hem niet en laat hem rusten
en gelukkig zijn in Uw huis van vrede.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familie,
vrienden en gij makkers van de oud-strijdersbond,
dank voor de vele mooie momenten welke wij samen
mochten doorbrengen, dank voor elke blijk van ge-
negenheid, voor ieder vriendelijk woord. Vanuit mijn
groot geloof in de verrijzenis zeg ik U :
tot weerziens in de hemel.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
van St.-Maria-Oudenhove
op maandag 24 februari 1997 om 18.45 uur.

Begr. De Martelaere - Zottegem