

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Emma VAN DAMME

Echtgenote van Mijnheer
Gustaaf VAN DYCKE

geboren te St. Maria-Lierde, den 10 November
1877 en godvruchtig overleden te St. Maria-Ouden-
hove den 14 Maart 1949

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Zij was ene deugdzame vrouw, bezielde met een levendig geloof; zij beminde tederlijk haren God en zijne Kerk, en tot het einde van haar leven onwankelbaar in hare godsdienstige gevoelens, is zij als ene ware kristene gestorven.

Zij heeft de wegen van haar huis gadegeslagen en het brood der luiheid niet geëten. - Hare dood, ware weergalm van haar leven, was kostbaar in de ogen des Heren. De krachten haar ontbrekende is zij in den Heer ontslapen met ene volkomene onderwerping aan den wil van God en een kinderlijk vertrouwen op Maria, hare Moeder.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinderen ik sterf. maar mijne liefde voor u sterft niet, ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u op aarde beminde, Bedroeft u niet gelijk dezen die geen hoop hebben, want ik verlaat een aarde vol ellenden voor een rijk van vrede; alleenlijk smee ik u mij te helpen door uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7j. en 7 quadr.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.a.

Druk L. Jooris-Brewaey's V Aelbrouckstr, 19 Zottegem



De familiën VAN DAMME, VAN DYCKE,
ROELANDT en VAN DEN ABEELE ;

zeer gevoelig aan de blijken van deelneming, hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.