

Moge Kristus, die u geroepen heeft, u ontvangen en mogen de engelen u dragen in de schoot van Abraham.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Eugeen VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Zoë DE PESSEMIER,

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 oktober 1902
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-
ziekenhuis te Oudenaarde op 22 oktober 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lijden en ziekte, ouderdom en eenzaamheid zijn levensvragen die de mens zeker bekommeren. Ook een kristen mens ondergaat dat alles en moet leren er mee te leven. Niet in angst, niet in wanhoop, want het menselijk lijden is niet de vrucht van persoonlijke zonden. Dat leert ons zeer duidelijk de geschiedenis van de heilige man Job. En dat leert ons onweerlegbaar Leven, Lijden en Dood van Kristus die totaal zonder zonde was.

Hij heeft ons voorgeleefd tegenspoed, lijden en doodsangst te zien in het licht van het Eeuwige Leven. Wie in Kristus' geest is gestorven, zal ook met Kristus verrijzen.

Ons menselijk leven met al zijn moeilijkheden is maar een doorgang naar het andere Leven, waar God ons thuisbrengt uit onze ballingschap. Daar heerste vrede en vreugde voor altijd.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik zeg u geen vaarwel, maar een « tot wederziens » in het Hemels Vaderhuis, waar ik samen met uw geliefde moeder op u wacht en voor u bid.

Familieleden en vrienden, ik zeg u dank voor alles en blijf me gedenken in uw gebeden.

De families VAN DAMME, DE PESSEMIER,
PERSOONS, DE VLEESCHOUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukkerij Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel