

Heer, Uw wil geschiede...

†

VROOM AANDENKEN

aan Mejuffer

FRIEDA VAN DAMME

dochter van

Walter en Gabriëlle VAN DAMME
geboren te Zottegem, op 19 januari 1949,
en bij een smartelijk ongeval overleden
te St.-Maria-Lierde, op 17 april 1966,
in het uiterste gezalfd met de H. Olle.

Gelijk een kranke blom
die op den autaar staat,
daar leeft een korte tijd
en dan ten gronde gaat,
zo bloemde en bloeidet gij,
helaas, en 't is voorbij.

Gelijk een wassen kaars,
van leden blank en broos,
verrokkend nederbrandt
en lichtend leeft een poos,
zo stond en straaldet gij,
helaas, en 't is voorbij.

Gelijk een wierookgraan,
in 't blakend vuur geschroeid,
een zoete geur verspreidt
en dan ten hemel spoeit,
zo leedt en leefdet gij,
helaas, en 't is voorbij.

O zuivere maagdenbloem,
o licht vol deugdzaamheid,
o zoete wierookgeur,
in 't brandend vuur bereid,
alzo verdiendet gij
dat vrede en rust u zij,

G. Gezelle.

Lieve ouders, alles hebt gij gedaan voor mijn kristelijke opvoeding en mijn toekomst. Nu nodigt O. L. Heer u uit uw ouderliefde om te zetten in een edelmoedig offer. Aarzelt niet, ik sluit mij bij u aan. Hierboven zal ik mij de tedere liefde herinneren waarmee gij mij in mijn jeugdig leven hebt omringd en ik zal om Gods bijstand voor u bidden.

Beste Eric, wees voor vader en moeder een steun en het doel van hun verder werken en zorgen. Studeer flink, dat g' er moogt komen in 't leven.

Lieve grootouders en familieleden, zoekt uw troost bij God en bidt voor ons eeuwig weerzien.

Alle vrienden en vriendinnen, vooral mijn beste meisjesklasgenoten, met wie ik zo gaarne samen was, vergeet mij niet in de Eucharistie-viering en uw dagelijks gebed.

Gij allen die mij lief waart, in de hemel zien wij elkander weer.

Zoet Hart van Maria (Cor Mariæ), wees mijn heil.



De families VAN DAMME,
VAN DAMME,
DE MEZEL,
D'HOKER,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde