

De dood is het einde van alle kwalen en het begin van het toekomstig geluk.



In uw godvruchtige gebeden
wordt aanbevolen de Ziel

van Mijnheer

Germain VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Maria - Clara BAELE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove

de 2 februari 1906 en er godvruchtig in de
Heer ontslapen de 22 februari 1960, voorzien van
de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was Erelied van de Bond van het H. Hart.

Wanneer we 't leven van de dierbare overledene even overlopen, moeten wij denken aan de woorden van de H. Schrift, waarin er geschreven staat, dat 't leven van de mens kort is en dat hem dan nog veel leed te wachten staat.

De duurzame overledene is jarenlang ziek geweest en heeft ongetwijfeld zijn vagevuur op aarde gekend, daarom heeft de goede God hem nu reeds opgenomen onder zijn goede dienaren.

Geen lofbetuigingen kunnen de hardheid én van zijn voorbije leed én van zijn verscheiden goed maken. Wanneer de dood eenmaal zijn plicht gedaan heeft is alle gepraat overbodig.

En wanneer ik nu op deze begrafenis nog iets te zeggen heb, dan zijn het woorden van aanmoediging om God te loven, zelfs in deze beproeving.

Heb dank voor alles, gij die mijn steun geweest zijt in mijn vele lijden en die me zo moederlijk verzorgd hebt.

En gij mijn kinderen, ik hoop dat ge van mij zult mogen bekennen dat ge me nooit op het

slechte levenspad hebt zien gaan. Daar ben ik fier op. Mochten later anderen ook dat van u mogen getuigen.

Bidt allen voor mij, vooral ook gij, mijn goede zuster religieuze. Vaartwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families VAN DAMME, COOLENS,
BAELE en DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. J Eeckhout, St. Maria-Oudenhove