



*Je bent pas echt kaars
als je brandt
voor een ander
als je je helemaal
weggeeft
om een ander
licht te geven.*

Dankbare herinnering aan

mevrouw

GERMAINE VAN DAMME

echtgenote van de heer
Albert Coessens

geboren te Maria-Lierde op 30 november 1917
en zachtjes heengegaan te Zottegem-Strijpen
op 23 maart 1995.

Uw fijngevoeligheid en blijken van medeleven
waren voor ons een steun, daarvoor danken
u oprecht de familie Coessens-Van Damme.

Germaine was een schijnbaar onuitputtelijke bron van energie en echte liefde, ze wist van aanpakken, zonder franjes, kortom: ze droeg het gezin van 7 kinderen en 17 kleinkinderen... en toch bleef ze in de schaduw van haar echtgenoot staan... zo was zij!

In haar eenvoud was ze buitengewoon, als minzame idealiste toch realist, diepgelovig en ruimdenkend, streng en toch zo zacht.

Zij had een mysterieuze uitstraling... Ook al hebben we reeds zoveel gekregen, we kunnen nog steeds veel van haar leren...

Wij hadden het geluk haar de laatste maanden een miniem stukje van haar liefde te kunnen teruggeven, wat haar, samen met haar diepchristelijke overtuiging, de opvallende rust gaf om, omringd door al haar kinderen zachtjes in te slapen...

Heer, dank dat wij het voorrecht hadden zo'n echtgenote, memoe, mémé, schoon mens te kennen die zoveel kon geven...

Memoe, het was goed bij jou te vertoeven. Jij wist waar het nog beter is. Houd daar waar je nu bent een plekje voor ons vrij.