



*"Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht."
Lc. 12,40*

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Hector VAN DAMME

echtgenoot van Jeanne BRAEKELEIR

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 februari 1925
en overleden te Sint-Maria-Oudenhove
op 4 april 1998,

begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

Opnieuw beseffen wij, bij het overlijden van Hector, hoe broos het leven is. Terwijl hij aan het kijken was naar de televisie en plannen maakte voor de samenkomst van de familie op Pasen, heeft de dood hem plots getroffen. Hier zijn de woorden van Jezus zeker van toepassing waar Hij zegt: "Weest ook gij bereid" De overledene was een minzaam man, bezorgd om zijn gezin, om zoveel mensen. Hij hield ervan een kaartje te leggen en toen de gezondheid nog wat beter was kon men hem altijd aantreffen bij de samenkomsten van de Bond van de Gepensioneerden. Hij hield ook van de natuur en van de dieren. Na het stopzetten van de boerderij was er op het hof nog altijd wat kleinvee te zien.

Hij had ook graag dat er iemand op bezoek kwam. Men was altijd welkom en Hector wist altijd wel wat te vertellen. Hector heeft meer dan veertig jaar bij de spoorweg gewerkt en was een graaggeziene werkmakker. Na zijn opruststelling kon hij, welverdiend, genieten van de vrijgekomen tijd.

Begin de jaren negentig begon het met de gezondheid minder goed te gaan. Na de laatste operatie, een drietal jaren geleden, is hij niet meer volledig hersteld. Hij kon nog moeilijk weg. Hij aanvaardde zijn ziek zijn en probeerde er het beste van te maken. Dankbaar om dit leven bidden wij:

"Goede Vader in de Hemel, van U komt alle leven.

Wij bidden U,

neem de overledene op in uw grote liefde en laat hem bij U voor altijd gelukkig zijn. Amen."

Beste echtgenote, kinderen en kleindochter Ilse, het was goed samen te zijn. Heb vooral dank voor het begrip, voor de helpende hand en voor de goede zorgen toen het met mijn gezondheid minder goed ging. Eens zien wij elkaar terug bij de Heer.

Heilige Maria, moeder Gods,

bid voor ons, arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis op donderdag 14 mei 1998 om 18.45 uur.

De families

VAN DAMME - BRAEKELEIR

DANEELS - VAN DAMME

danken U om uw meelevens en gebed.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.