



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Helena Van Damme

weduwe van de heer Oscar De Feyter

geboren te Sint-Maria-Lierde op 3 maart 1922
en overleden te Zottegem op 4 juli 1991.

Luk en Nikole Oste
Mark en Ginette Cousy
Bernard en Leen De Keyser haar kinderen
en al haar kleinkinderen
danken U om uw gebed en uw medeleven.

"Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering..."

Die goede herinneringen, make, dragen we in ons hart.

Ook in die laatste weken van pijnlijk lijden ben jij voor ons een voorbeeld geweest van moed en doorzetting. En die doorzetting heeft je hele leven gedragen.

Je liefde en zorg voor pa tijdens zijn ziekte, zelfs al was je toen zelf ziek, zijn daar een bewijs van.

Je was tevens steeds vol aandacht voor hen die moeilijkheden hadden en ik denk dat jij ook bij hen als "Leintje" zal blijven voortleven.

Méméke, het valt ons zwaar om afscheid te nemen van je, we zullen je missen, meer dan woorden het kunnen zeggen.

Dank voor alles wat je voor ons deed. Diep in ons zullen we je steeds weer ontmoeten, zoals Toon Hermans het zo mooi verwoordt:

"Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten en
telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen
door het stille landschap gaan
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan."