

Gelachten komen, gaan voorbij,  
Gelijk de jaren volgen zij,  
En vroeger dan men 't wenst misschien,  
Kan elk zijn eigen end voorzien.

O dacht eenieder wat meer na,  
Heel anders werd het hier aldra,  
Wis elkeen kweet getrouw zijn plicht,  
't Betrouwend oog op God gericht.

Bedankt de Heer om d'aardse tijd,  
Gebruikt hem wel, met christen vlijt,  
Al is hij kort en snelt hij heen,  
Hij brengt u vreugd' of baart u weën!

De goede vrouw, die komt te gaan,  
Heeft trouw op aard haar plicht gedaan;  
Zij leefde rustig, steeds bereid,  
Als iemand die de Heer verbeidt.



BID DAN DE HEER TOT LAFENIS DER ZIEL

van Mevrouw

## Helena - Maria - Alice - Françoise VAN DAMME

Echtgenote van Heer Dokter René VAN SANDE

geboren te Leupegem-Oudenaarde op 13 Januari 1902  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zwevegem op  
17 Juni 1955, voorzien van het H. Oliessel.

Zij was lid van alle godvruchtige Genootschappen van de parochie.

Moeder is niet meer... Die liefdevolle ogen, die zo vol  
kommer over ons waakten, zijn uitgedoofd... Die mond,  
die ons met zo 'n wijze levenslessen voorlichtte op de weg  
door het leven, is stom... Dat lichaam dat zo vele jaren  
zich voor ons afsloofde, ligt nu zo stil. Moeder rust in  
vrede, want haar levenstaak is volbracht.

Het kruis dat Gij ons te dragen geeft, o Heer, is soms zo  
zwaar, met onze menselijke krachten alleen kunnen wij  
het niet dragen; daarom zijt Gij ons voorgegaan, beladen  
met Uw kruis; ja, in waarheid, al onze krankheden hebt  
Gij gedragen en al onze smarten hebt Gij op U geladen.  
In dit geloof, o Heer, is het ons mogelijk ook dit zware  
kruis te dragen... Wij kunnen niet anders dan wenen,

maar Gij begrijpt onze droefheid en tranen: wees Gij nu  
onze sterkte en onze hoop.

Zij had van de Heer een schone ziel ontvangen! Goed  
en zachtmoedig van aard was zij altijd blijgezind en  
welgemoed! Zij was de liefdevolle echtgenote en teer-  
beminde moeder. Haar gezin, haar kinderen waren haar  
trots en het voorwerp van haar zorgen. Gelukkige kin-  
deren die zulk een moeder mochten hebben. De weg  
naar de kerk was haar steeds vertrouwd, waar ze bijna  
dagelijks het offer van Christus mede opdroeg; tot op de  
dag dat de Heer haar uitverkoos zelf het grote offer te  
dragen op haar ziekbed. Nu zou zij de weg opgaan naar  
Calvarie, de lange weg vol lijden en kruisen, maar die  
ze met een bewonderenswaardig geduld heeft afgelegd.  
Alles was voor het welzijn van man en kinderen, voor de  
beking der zondaars en uit eerherstel aan het H. Hart  
van Jezus. Geen wonder dan dat Jezus' liefdevol Hart  
haar op Zijn feest na een wonderschone biecht, te schoon  
bevond voor deze aarde en haar bij Zich nam in de  
Hemel.

Bemide Echtgenoot, die mij zo trouw hebt bijgestaan,  
heb dank voor uw zorgen en uw trouwe liefde. Eenmaal  
zien wij elkander terug in het andere leven.

En gij, mijn dierbare Kinderen, ook U wil ik danken  
om de troost en de steun van uw kinderlijke genegenheid.  
Weest nu verder de troost en de steun van Vader en van  
uw jongste broer die me zo nauw ter harte lag.

Familieleden en Vrienden, bidt samen met mijn huts-  
genoten voor mijn zielerust. Vaartwel, allemaal, leeft  
gelukkig en bemint God! Tot weerziens.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Heer Dokter René VAN SANDE,  
Heer en Mevrouw Jozef MESSIAEN-VAN SANDE,  
Heer Jozef VAN SANDE,  
Heer Jan VAN SANDE,  
Heer Piet VAN SANDE,  
Mevrouw Wwe Cyriel VANDAMME-VAN PETEGHEM,  
De familien VAN DAMME-VAN PETEGHEM en VAN  
SANDE-SCHELFHOUT,

bedanken U.

Druk. René Debels-Nottebaert Zwevegem.