

Gebruiken wij dit kort en tijdelijk leven om
het eeuwige voor te bereiden.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de heer

Herman Van Damme

weduwenaar in eerste huwelijk van
mevrouw Hélène Geerts
en in tweede huwelijk van
mevrouw Alice Walraevens

geboren te Goeferinge op 11 december 1901 en
overleden te Geraardsbergen op 5 augustus 1974
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In ieder leven heeft de mens zijn deel aan lief
en leed; er zijn zonnedagen maar ook sombere
die het hart zwaar kunnen drukken en het kruis
hard doen aanvoelen. Het zo plotseling afsterven
van zijn echtgenote enige maanden geleden heeft
wel de maat doen overlopen en naar zijn laatste
krachten gegrepen.

Bij de minste verbetering was hij dankbaar voor
de goede zorgen die hij mocht ondervinden en
greep hij naar dat straaltje van hoop om naar
huis te mogen terugkeren maar intussen ging de
ondermijnende ziekte traag maar zeker voort met
haar werk. Klaar van geest voelde hij het einde

naderen en maakte de hoop op beternis plaats
voor een gelovig en gelaten aanvaarden van de
schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid.

Wij bidden God dat deze christelijke berusting
van de overledene moge beantwoord worden
door het Evangeliewoord: "Kom, goede en
trouwe dienaar, omdat gij Mij trouw waart in het
kleine, zal Ik u over veel aanstellen; treed
binnen in de vreugde van de Heer".

Mochten allen die hem gekend en gewaardeerd
hebben nu hun dankbare gebeden verenigen met
die van zijn duurzame afgestorvenen in de hemel
en met die van zijn kinderen en kleinkinderen,
met de gebeden van zijn hele familie hier in
de parochiekerk: "Ten Paradijze geleiden hem
de engelen..."

Heer Jezus, ons Leven en onze Verrijzenis, wees
hem genadig.

De families

VAN DAMME, GEERTS, WALRAEVENS,
MACHTELINCKX, SPITAELS, D'HAENENS
danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Druk. DE VOS