



A
V V K
V

Dankbare herinnering aan
de heer

Hilaire Van Damme

echtgenoot van mevrouw
Yvonne Fredericq

Hij werd geboren te Schendelbeke op
11 maart 1912 en is thuis
te Overboelare overleden
op 6 september 1998.

Je bezoek, je gebaar,
je aanwezigheid en je gebed
zijn voor ons een oprechte troost.
Echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De families Van Damme, Fredericq,
Paeleman en Van der Mijsbrugge.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatste gezocht.
Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht zolang je kon
maar deze strijd was niet te winnen.
Je tijd is om, je bent teruggeroepen.
Reeds lang was d'avond aan het vallen,
de olie in je lamp was opgebrand.
Ga nu de rust en 't eeuwig leven tegemoet,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren
en alle angst voorbij.

"Tot wederzien, tot wederzien
al waar het moge wezen,
na lang of korte tijd misschien
in 't ongekend nadezen." (G.G.)

"Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheden kenden
en mij liefhadden." (Tagore)