

†

Dankbaar om zijn leven onder ons  
gedenken wij in een vroom gebed

DE HEER

## Hilaire VAN DAMME

echtgenoot van **Mevrouw Léa DE VOS**,

geboren te Lierde op 22 juli 1932 en godvruchtig  
overleden te Zegelsem op 17 april 1992,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Vreugde en lijden, alles gaat voorbij op aarde.  
Het leven is doorweven met moeilijkheden en  
met kwellingen, zalig zij die dit alles weten te  
heiligen.

Hilaire was een eerlijke, fijngevoelige man, een  
zorgzame huisvader, een beste buur, en wie hem  
van dichtbij mocht ervaren, ontdekte de schoon-  
heid, de liefde tot zijn vrouw en familie.

Hoe fier was hij niet Nonkel te zijn van zijn  
Kozijntjes en Nichtjes. Hoe graag zag hij ze niet,  
niets was hem te veel. De dag van het nieuw  
leven van JENS, was voor hem de goede Vrijdag,  
ontmoeting met de Heer.

Een mens kan groot zijn door wat hij voor anderen  
betekent. Doch een mens dwingt bewondering af  
door de wijze waarop hij lijden en pijn tegemoet  
treedt.

Onverwacht, doch niet onvoorbereid gaf hij zijn  
schone ziel terug aan zijn Schepper. Gelukkig de  
mens die zijn geloof weet te bewaren.

Hij zocht geen aardse roem, maar zijn betrachting  
was de Heer te kunnen nazeggen: « Vader, ik heb  
U op aarde verheerlijkt door het werk te vol-  
brengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen. »  
( Joh. 17. 4 )

Mijn beste echtgenote, met U heb ik het leven  
beleefd zoals ik had gedroomd: dat menselijk  
geluk steeds moet gedeeld worden en beprovingen  
verbonden aan ons aardse bestaan samen gedragen.  
Heb dank voor uw grote genegenheid en zorg. De  
liefde moge nu verder reiken tot over de grenzen  
van de dood en de band van 't graf in een dage-  
lijks gebed. De Heer sterke U.

Dierbare familieleden, het uur is voor iedereen  
gesteld, laat de familieband ook bestaan in het  
ander leven, het gebed is het middel.

Goede geburen, werkmakers en allen die mij  
enigzins wel hebben gedaan, weet dat ik U dank-  
baar ben.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

O.-L.-Vrouw van zeven smarten, bidt voor ons.

De families

Van Damme - Van Claerenberge, De Vos - Assez,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Nams: vrijdag 29 mei 1992 om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel - 055/42 26 08  
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en Zn., Brakel