

Christus is de verrijzenis en het leven !

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

IRMA VAN DAMME

Weduwe van Mijnbeer

Charles VAN STRIJTHEM

Geboren te Sint-Maria-Lierde, de 26 April 1878 en
aldaar godvruchtig overleden de 29 Januari 1951.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.



De mens moet met Christus lijden om ook met Christus te verrijzen. — Voor een mens met geloof wordt het lijden zacht omdat hij weet dat het niet te vergeefs is, maar onschatbare verdiensten meebrengt voor het ander leven.

Onze duurzame afgestorvene heeft haar deel gehad van het lijden. Jaren lang heeft ze haar ziekte gedragen onderdanig aan Gods wil Ze heeft met Christus veel geleden, daarom ook wacht haar de kroon die Christus aan zijn getrouwen beloofd heeft.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden hebt dank voor de goede zorgen aan mij besteed. Vergeet me niet in uw gebed, Volgt mijn goede voorbeelden na tot we mekaar eens wederzien in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 dag. afl.

O ! Maria, mijn Moeder, bid voor mij ! 100d. afl

R.

I.

P.



Heer en Mevrouw Gustaaf Delvoye-Van Strijthem en kinderen Herman, Christine en Rita ;
Heer en Mevrouw Hilaire Van Strijthem - Van Den Dooren en kinderen Paul en Christiane ;
Mevrouw Weduwe Werner Van Strijthem-Van Den Dooren en dochter Leona ;
Heer en Mevr. René Van Breusegem-Van Strijthem ;
Heer en Mevrouw Albert Van Strijthem - Lapage en kinderen Michel en Rita ;
Heer en Mevrouw Robert Van Strijthem - Van Den Dooren en zoon Ronny ;
Mevrouw Weduwe Hilaire Duym-Van Damme ;
Mejuffer Emma Van Damme ;
Mevrouw Weduwe Floris Martine-Van Damme ;
Mevrouw Wed Jean Van Ongevalle-Van Strijthem ;
De Familiën Van Damme en Van Strijthem,

DANKEN U.

Druk.Oct. Schautteet-De Keyser, Sottegem .