



Dankbare herinnering aan

MEVROUW  
**Irma Van Damme**  
weduwe van de Heer  
**André Pieters**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op  
17 november 1923 en godvruchtig overleden  
te Zottegem in het A.Z. St.-Elisabeth  
op 23 januari 1998,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

---

William en Yolande Pieters - Butnaru,  
Eric en Huguette De Venter - Pieters,  
Kristof, Katrien en Peter,  
Johan en Martine Pieters - Van Der Meeren en Kim,  
Guy Pieters, Linda en Vanessa,  
haar kinderen en kleinkinderen

en de families Van Damme, Pieters, Van Ro en De Reue

danken U voor uw gebed en troostvol medeleven.

*Geheel onverwacht ging je heen  
zonder afscheid te nemen  
geen handdruk, geen laatste zoen  
zelfs de bloemen ontbrak  
de tijd hun kelken  
te sluiten en te verwelken.*

*Wij kunnen slechts  
hete tranen plengen  
om ons verdriet te verzachten  
onze rooddoorlopen ogen  
achter onze handen verbergen  
en in gedachten je beeltenis  
vasthouden en bewaren  
in droeve eenzaamheid.*

*(Ugo Verbeke)*