



BID VOOR DE ZIEL

van
MILNHEER

**Joseph Henri Nestor
VAN DAMME**

Echtgenoot van
Mevrouw Marie Leopoldine Leeman,
geboren te St-Maria-Lierde, de 17 September 1903
en overleden te St-Maria-Lierde,
de 3 Augustus 1949.

Waakt dus en bidt omdat gij niet weet op
welken dag uw Heer zal komen. Weest ook gij
dus bereid want de Mensenzoon komt op een
onverwacht uur. Matt. 24./25.

Zij sterven geen onvoorziene dood die de
gedachte aan den dood altijd voor den geest
hebben. (Anselm.)

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, mijn
scheiden van U is zo plotseling, dat ge U nog
niet goed kunt voorstellen, denk, ik, dat ik U
dan toch verlaten heb. Het is voorzeker zeer
pijnlijk, doch troost U. We zijn Kristenen, en we
weten aldus dat ons scheiden niet voor altijd is.
Ik laat U de zorg en de kommer voor het aards
bestaan over, doch ik zal integendeel U trachten
bij te staan door mijn gebeden bij den Heer.

Vergeet me dan niet, ook ik zal U niet ver-
geten. En gij, mijn goede echtgenote, leer de
kinderen een deugdzaam leven leiden en de
gedachtenis van hun vader in ere houden.

Mijn beste kinderen, gehoorzaamt aan uw
moeder en staat haar bij met uw hulp en vergeet
niet, dat haar grootste troost steeds zal bijven,
te zien dat gij de goede weg opgaat.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën VAN DAMME, TORTELBOOM, LEEMAN en VAN DEN DOOREN
bedanken.

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde