

O Kruis van Jezus, in uw schaduw
wil ik rusten en hopen. (Nav.)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

Joseph Joris VAN DAMME

**echtgenoot van
Jeannette DE WAELE**

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op
4 augustus 1903 en godvruchtig over-
leden te Ninove op 18 augustus 1968,
gesterkt door de H. H. sacramenten
der stervenden.

Ons vaderland is in de hemel, van-
waar wij dan ook de Heer Jezus-Christus
als onze Heiland verwachten. Hij
zal ons armzalig lichaam herscheppen
om gelijkvormig te maken aan zijn ver-
heerlijkt lichaam, met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan
zich te onderwerpen. Daarom, mijn
broeders, blijft standvastig in de Heer.
(Fil. 3)

Hij was een goed en vriendelijk
man, gedienschtig voor elkeen. Hij is 'n
liefhebbende echtgenoot geweest en
een minzame vader, die hard voor de
zijnen heeft gewerkt.

Bemide echtgenote, zwaar heeft
deze slag u getroffen, reken op God
die slaat maar ook zalft.

Bemide kinderen en kleinkinderen,
weest voor moeder een steun en een
troost, bemint elkander en bidt voor
mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

+

De families :

VAN DAMME,
DE WAELE,
CARION en
LAMAGE,

danken U voor Uw deelneming in
hun rouw en gebeden.

Uitg. De Turck, Smeerebbe-Vl.