

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

Bid voor de zielerust van

DE HEER

JOZEF VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

ANNA BOGAERT

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 22 februari 1908 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 11 maart 1984, gesterkt door het H. Sakrament der Zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.



De families **VAN DAMME, COOLENS,**
BOGAERT en MERTENS,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

« Almachtige God,
leer ons in de veertigdagentijd van de vasten
met meer toeleg en vroomheid het evangelie
te beluisteren en te beleven ;
en zo beter te begrijpen dat wij
niet leven van brood alleen,
maar van elk Woord dat Gij ook spreekt
in deze tijd.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen »
(Gebed van de eerste vastenzondag)

Als een goede vader heeft hij steeds gezorgd
en gewerkt voor zijn vrouw en kinderen om van
zijn huis een " thuis te maken ". Met hard werk
en langzaam heeft hij zijn zaak opgebouwd. Maar
samen met zijn echtgenote wist hij ook dat de
mens niet leeft van brood alleen, maar ook van
het Woord Gods : waardoor wij uitgenodigd wor-
den hoger te kijken naar onze blijvende woon-
plaats in God.

De laatste jaren heeft hij mogen doorbrengen
midden de liefde van zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen : hij zal in hun herinnering
en in hun gebed blijven voortleven.

Zijn vrije tijd was voor zijn voetbalclub. Als
een goed vader, maar ook streng als het moest,
was hij ook daar. Zijn heengaan zal ook daar
een leemte nalaten.

Allen : familie en vrienden zullen voor hem
blijven bidden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen