



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JULES VAN DAMME

Echgenoot van Mevrouw

ALICE PREUD'HOMME

geboren te Steenhuyze, den 1 Januari 1995, en godvruchtig overleden te Vichte den 30 Mei 1951, na de H. H. Sacramenten der stervenden te hebben ontvangen.

Vol betrouwen op de barmhartigheid des Heren, en gerust van gemoed, is hij het huis van de eeuwigheid ingegaan. Met dankbare liefde heeft hij de laatste H. H. Sacramenten ontvangen en met volle onderwerping aan Gods wil zijn leven en zijn dood in 's Herens hand gegeven.

Hij was een man van geloof, dienstwillig en genegen ten opzichte van anderen. Een onverbiddelijke ziekte is hem overgekomen, waaraan de menselijke wetenschap te kort bleef. De last van die ziekte heeft hij moedig gedragen zonder klacht noch zucht; hij heeft zich onderworpen als een christen mens die God aanziet als de meester en de bewaker van zijn leven. De Heer zal hem voldoen omdat hij wel gedaan heeft.

Mijn dierbare echtgenote, ik dank u voor uw genegenheid en goede zorgen. Gaarne had ik nog bij u willen blijven, maar de Heer heeft het anders geschikt. Hij heeft iets veel beters voorbereid. De dag waarop wij weerom zullen vereenigd zijn zal eens komen.

Lieve kinderen, Gods bijzondere zegen zij voor u, blijft van moeder houden en gedenk mij in uw gebeden.

Mijn familieleden en vrienden, ik dank u om uw blijk van genegenheid en mocht uw gebed nu mijn hulp en troost wezen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukk. Félix Bohez Waregem

Mevrouw Jules VAN DAMME-PREUD'HOMME ;
Heer en Mevrouw Georges DEMEYER-VAN DAMME en zoon Lucien ;

De familiën VAN DAMME, PREUD'HOMME, CORRIJN
en STREULENS;

danken U voor de gebeden,
en voor de blijken van deelneming in hun rouw.