

« Wat vroeger, wat later, we gaan allemaal,
Die zwak zijn als 't halmpje, die sterk zijn
als staal » (G.G.)

Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

JULIEN VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise Desterbeck

geboren te Michelbeke op 19 maart 1923 en
overleden in de St. Andrieskliniek te Tielt
op 6 mei 1972. Gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen.



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in
onze rouw, danken U van harte :

De families VAN DAMME, DESTERBECK,
JANSSENS en CASTELEYN.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Een goed en edel mens is van ons heen-
gegaan. In hem verliest zijn gezin een voor-
beeldig echtgenoot en vader. Zijn gezin was
zijn hele leven. Hoe heerlijk kwam dat uit
de laatste dagen van zijn pijnlijke en onver-
biddelijke ziekte wanneer hij het voor ieder
duidelijk maakt dat het verlaten van zijn
geliefden nog zijn grootste pijn betekende.
Veel heeft hij gewerkt, onophoudelijk, zon-
der zichzelf te sparen zolang hij kon, tot de
genadeloze ziekte hem geslagen heeft en
altijd maar voor zijn gezin.

Een trouwe dienaar Gods is van ons heen-
gegaan, een rechtvaardig man in wie er
geen ongerechtigheid was. Maar als trouwe
dienaar is hij bij de Heer zijn loon gaan
ontvangen : « gelukkig gij goede en trouwe
dienaar, omdat gij in 't kleine standvastig
zijt geweest zult gij over grote zaken worden
aangesteld ».

Dierbare echtgenote, kinderen en familie,
hebt dank voor uw goede onberekende zor-
gen. De Heer zal het u vergoeden.

Mijn beste, lieve kinderen, vader verlaat
u maar vergeet u niet. Ge weet dat ik maar
één betrachting had u gelukkig te zien en u
een voorbeeld te zijn. Vergeet ook gij uw
vader niet. Hebt elkander lief, helpt elkan-
der en vooral weest de steun, de troost van
moeder.

En allen die mijn vrienden waart, bid voor
mij om Gods barmhartigheid.

Mijn Jezus barmhartigheid !