

+

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Julienne, Clemence**

**VAN DAMME**

echtgenote van Jozef Baguet,

geboren te St.-Maria-Oudenhove  
op 9 december 1925 en godvruchtig  
overleden in de Kliniek der Zusters  
van Barmhartigheid te Ronse  
op 28 november 1989,  
voorzien van de HH. Sakramenten.  
Zij was lid van de K.B.G.

---

Bij het begin van de advent, de voor-  
bereidingstijd op het komend Kerstfeest, is  
onze goede moeder van ons heengegaan.

Haar voorbereidingstijd tot het nieuwe le-  
ven is nu voorbij. Nu mag ze binnentre-  
den in het licht dat eeuwig duren zal bij  
de Vader.

Heer, wij danken U vandaag voor de  
vrouw en moeder, die voor ons toch de  
beste van allen was. Dank om haar grote  
werkijver, voor haar eenvoud, haar dienst-  
vaardigheid, haar edelmoedigheid. Dank  
vooral voor haar echte goedheid die zo-

velen onder ons van haar mochten onder-  
vinden. Laat haar beeld ons vandaag een  
troost zijn om met een dankbaar hart aan  
haar te blijven denken.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind,  
gij weet hoezeer ik van u allen heb ge-  
houden. Ik dank u voor de tedere liefde  
en genegenheid. Blijf in die liefde vader  
omringen. Nu nog meer dan vroeger heeft  
hij die liefde nodig om het leed te dra-  
gen van mijn heengaan.

Vanuit de hemel zal ik blijven neerzien  
op jullie, om zo de band van liefde en  
genegenheid te bestendigen.

Lieve familie en vrienden, mijn plotse  
heengaan moet u allen diep geschokt heb-  
ben. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

De families

Van Damme, Baguet, Haegeman,  
Vandevijver, De Prez,  
danken U.

Namis : dinsdag 19 december om 19.30 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel