

*Om schoon en rijk te zijn
hoeft een leven geen uiterlijk vertoon:
alleen eenvoud en dienstbaarheid.*



In dankbare herinnering aan
de Heer

Jules Van Damme

echtgenoot van Mevrouw

Anaïs De Lange

geboren te Overboelare op 27 november 1921
en er plotseling thuis overleden op 30 augustus
1996, gesterkt door de ziekenzalving.

Danken u oprecht voor uw gebed en de bliken
van medeleven:

Anaïs De Lange,
Karel en Anne Van Damme - De Saedeleer en
zoon Pieter,
Daniël en Marleen Stevens - Van Damme en
kinderen Stijn, Griet en Sofie,
Paul en Anja Van Damme - Gosseye,
De families Van Damme, De Lange,
Van Wymeersch en Van Keymeulen.

Namis: zaterdag 12 oktober 1996 om 19 uur.

Vrijdag 30 augustus: een gewone dag.
De dag begon zoals gewoonlijk.
Buiten was het stormachtig weer maar binnen
leek alles vredig en kalm.
Tot na de middag de dood plots toesloeg.

Waarom moest het nu?
Nu pa juist naar Overboelare was teruggekeerd.
Na vijftientig jaar was hij er weer, dàar waar hij
thuishoorde. Hij was er geboren en opgegroeid.
Hij had steeds hard gewerkt op de boerderij. Hij
was vergroeid met de aarde en de natuur. Als
geen ander leefde hij mee met de seizoenen. Wat
een tevredenheid was er als hij zag dat wát hij
had gezaaid ontkiemde, groeide en bloeide en
kon geoogst worden.

Met zo'n dingen was pa gelukkig.
Geen grootdoenerij, geen stadhuiswoorden, geen
luxe.

Nee, zò was pa niet. Dat was niet aan hem
besteed. Maar wel rust, eenvoud en dankbaar-
heid.

Dankbaar om de gewone dingen.

Waarom mocht hij dit niet langer beleven?

Het is wellicht nog te vroeg om daar nu al een
antwoord op te vinden.
Maar geef ons de tijd om in ons de hoop te laten
groeien op een eeuwig weerzien bij de Heer.