



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Kamiel VAN DAMME

echteenoot van Mevrouw
THERESIA DHOKERS

geboren te St.-Maria-Lierde op 5 januari 1879 en
godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove op
31 juli 1969, voorzien van de HH. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

- Zo groot het verlangen en de wil om te leven,
- zo groot ook de zekerheid dat eenieder sterven moet,
- zo groot ook de onzekerheid waar en wanneer dit gebeuren zal.

Willen leven en moeten sterven is de grote tragiek van ieder mensenleven.

Alleen ons kristelijk geloof weet daaraan een verklaring te geven. In het licht van ons geloof is sterven geen onverklaarbaar noodlot. Kristus heeft het geleerd en het met zijn verrijzenis bewezen dat voor wie in Kristus sterven, de dood wel het einde van het aardse, maar ook het begin is van het eeuwig leven bij de Heer.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, wij ook hadden in ons leven ons kruis te dragen. Maar een kruis wordt een zegen, als wij maar de weg weten naar het altaar, waar alle zielsdiepe vreugde van het gezin ontspringt. Vader en moeder hebben voor hun gezin altijd gezorgd en gewerkt, daarom vraag ik U allen, blijf in dankbare herinnering voor uw vader bidden in eensgezinde liefde.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op uw barmhartigheid.

Voor de blijken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom gebed,
danken U van harte :

De families VAN DAMME, DHOKERS, VAN
HOORDE en DE WEZE.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove