

De hooge jaren zijn een eerekroon, die op de wegen der rechtvaardigheid gevonden worden.
spreuken.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Kamiel Van Damme

weduwnaar van

Mevrouw Victorina Corryn

geboren te Ste Maria-Lierde, den 2 November 1862
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Steenhui-
ze-Wiinhuize, den 1 December 1945, gesterkt door
al de Rechten van Onze Moeder de H. Kerk.
*Oud-Gemeenteraadslid — Lid van St Franciscus-
Xaverius Genootschap.*

Bemind van God en de menschen, zal zijn aan-
denken in zegen zijn. Eccl. XIV. 1

Hij was zeer minzaam in den omgang, blijmoed-
ig en gediensstig. Hij heeft de beproevingen welke
zijn familie in beide oorlogen trof, manmoedig en
kranig gedragen; zijn steun was God de Heer, zijn
troost de liefde zijner kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Kalm en gelaten zag hij den dood naderen en
betrouwend op Gods barmhartigheid is hij zachtjes
de eeuwigheid ingegaan: zalig zij die in den Heer
sterven.

Mijn teergeliefde kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, vaartwel! God roept mij uit
dit tranendal tot zijn rijk van ongestoord geluk en
vrede. Ik ga bij moeder zaliger en bij mijn zoon,
geestelijke, gesneuveld voor het Vaderland. Weest
mijner gedachtig in uw dagelijksche gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 quadr. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize.

De familiën VAN DAMME, CORRYN,
BAUWENS en DE SMET,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.