

De mensch en weet vandage niet  
Wat morgen hem kan brengen  
Noch hoe, nog waar de wreede dood  
Hem in den weg zal springen. G. G.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Karel - Lodewijk VAN DAMME

Weduwnaar van Mevrouw

Maria-Coleta VAN DEN BERGHE

geboren te Ste-Maria-Lierde

den 23 October 1864, en godvruchtig overleden te  
St-Antelinks, den 14 Februari 1947.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.



Het leven van den mensch is een strijd van de wieg tot het graf. Ieder oogenblik is een stap naar d'eeuwigheid en wat zullen we dan gelukkig zijn indien wij Gods wet hebben onderhouden. Ons leven is als een schaduw die voorbijvliegt, als een bliksem die een oogenblik schittert maar daarna welhaast verdwijnt,— God mengelt hier op aarde het geluk met bitterheden opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zouden zoeken.

Wat was de duurzame overledene gelukkig bij het ontvangen der Laatste H.H. Sakramenten.

Tot U o Heer heb ik mijn hart verheven, mijn God, op U heb ik thans al mijn betrouwen gesteld; wees mij nu gedachtig volgens Uw oneindige barmhartigheid.

Duurbare Kinderen en Familie wees mij nu steeds indachtig in Uw gebeden en vooral gedurende de Zondagmis opdat wij mekaar hierboven, waar geen lijden meer is zouden mogen terug vinden.

HH.Harten van Jezus en Maria, ik heb betrouwen op U

R. I. P

De Familie VAN DAMME,  
De Familie VAN DEN BERGHE,  
De Familie BAUWENS,  
De Familie VAN GYSEGHEM,



Zeer gevoelig voor de blijken  
van kristene deelneming en  
gebeden, in onzen diepen rouw,  
danken wij U oprecht

Dr. Oct. Schautteet Sottegem H. De Pril, St.-Antelinks