



BID VOOR DE ZIELEZALIGHEID  
VAN DE HEER DOKTER

**Leonce VAN DAMME**

echtgenoot van Mevrouw Elise HANSSENS

Doctor in de geneeskunde,

geaggregeerde van het hoger onderwijs,

lid v. de hoge en provinciale raad v. de orde der geneesheren,

lid van St. Lucas vereniging,

voorzitter van de oudervereniging van het

St. Lievens Kollege,

lid van de kerkraad.

geboren te Bevere-Oudenaarde op 17 maart 1904 en  
godvruchtig overleden te Melle op 4 augustus 1967.  
gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder  
de H. Kerk.

Duizenden zullen denken : een oprecht goed dokter is  
heengegaan. In zoveel gezinnen bracht hij, samen met het  
nieuwe leven, innige vreugde. Zijn optimisme, zijn grondige  
vakkennis, zijn zelfvergeten beschikbaarheid schiepen een  
band van onverbreekbaar vertrouwen.

Hij was een diepgelovig man : Gods woord en de leer  
van de H. Kerk waren zijn levenswet. De eerbied voor het  
leven, dat hij door zijn beroep diende, lag verankerd in  
zijn overtuiging dat ditzelfde leven uitmondt in het eeuwig  
samenzijn met de Vader, bij wie Hij ons thans is  
voorgegaan.

God is liefde. Zó bezielde hij zijn menslievend werk  
in volle christelijke toewijding, meer in daden dan in  
woorden. Het was één liefde voor de mens, welke ging  
naar gezin en patiënten in één onverdeelde eenheid.

Trouw en Liefde, de enige waarden die het spel der  
menselijke wisselvalligheden overleven en overstijgen, Dit  
was zijn levensgetuigenis. Laat die voor ons allen een  
lichtbaak blijven.

Mijn innig geliefde echtgenote, die mijn wel en wee  
hebt gedeeld, zoek troost in het geloof, dat aan de  
beproeving een diepere zin geeft. Laten we dat offer  
brengen opdat God onze kinderen zou zegenen.

Mijn dertien aanbeden kinderen, sluitstuk van mijn  
levenswerk en levenstaak, bewaart uw eenheid rondom  
moeder. Zo zijt ge een troost voor haar en een sterkte  
voor elkander.

Wanneer ik in de hemel zal opgenomen zijn, zal ik  
voor U bidden bij ons aller Vader.

Dierbare familie waarde collega's en allen aan wie  
ik mijn beste zorgen heb gewijd, bidt voor mij.



Om uw bliken van kristelijke deelneming danken U  
van harte :

**Mevrouw Leonce VAN DAMME en kinderen ;**

**Juffrouw Marie VAN PETEGHEM ;**

Drukk. Ach. Soetaert. - Oostakker-Lourdes.