

*Wanneer je droevig bent
kijk dan opnieuw in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.*

K. Gibran

Liefdevol aandenken aan mevrouw

Magda Van Damme

echtgenote van de heer

Victor Huysecom

geboren te Schendelbeke
op 20 mei 1935 en overleden
in het O.L.V.-Ziekenhuis te
Geraardsbergen op 10 juli 2000,
gesterkt door het ziekensacrament.

Moeke,

Je voerde sinds maanden een ongelijke strijd, je had nog veel te beleven. Plots werd de strohalm echt gebroken, zo krachtig, zo brutaal... je verdiende beter!

Want jij, jij gaf toch zoveel...

Je liefde en je tederheid, je zorg en je hulpvaardigheid, je stiptheid, gulheid en gastvrijheid... laat hiervan wat zaadjes in elk van ons tot bloei komen.

Met jouw steun moet dat lukken.

Jij was immers de rots in de branding... als dochter, als echtgenote, als moeder en oma.

Dank je, Moeke, dat we je kinderen mochten zijn, dank je wel dat je ons allemaal zo graag hebt gezien.

Lieve oma,

jij opende onze ogen en harten voor zoveel mooie - grote en kleine - dingen... lieve oma... wat gaan we je missen!

De familie dankt u voor uw gebed, uw medeleven en steun.



Drukkerij De Vos - Overboelare - 054.41.84.34
Funerarium Van den Driessche - Geraardsbergen - 054.41.28.50