

Deze week herinnert ons bijzonder aan het lijden en de dood van onze Heer.

Wie in Hem gestorven is, zal verrijzen en leven in eeuwigheid.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

### **Margaretha VAN DAMME**

weduwe van Philemon VANDERGEYNST,  
geboren te St.-Martens-Lierde op 11 november 1895 en godvruchtig overleden te Parike op 17 april 1984,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

Deze overleden vrouw was een van die brave, stille mensen, die leven in alle eenvoud en rechtschapenheid: haar hart was gericht op God en het gezin dat haar in dit leven was toevertrouwd. Veel heeft zij gewerkt, maar ook veel gebeden.

In eigen huis, omringd en verzorgd door haar geliefden, heeft zij van een schone, gelukkige oude dag mogen genieten.

De laatste maanden van ziekte en aftakeling waren de voorbereiding op de ontmoeting met de Heer.

Haar Hemelmoeder Maria, die zij tot de laatste dagen vertrouwvol aanroepen heeft, zal haar begeleiden naar het Vaderhuis.

Lieve kinderen en Marleen, de laatste tijd was ik totaal op uw zorgen afgesteld, ik dank U om de blijmoedigheid en de genegenheid waarmee gij mij bijgestaan hebt. Uw geloof in Gods goedheid geeft U de zekerheid dat ik blij voortleven. Van uit de hemel kan ik weer voor U zorgen. Uw gebed voor mij verenigt ons in gedachten.

De families

VAN DAMME, VANDERGEYNST,  
VAN OYCKE, SURDIACOURT,  
danken u.

---

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel