

Heer, spreek Gij het woord dat mij  
vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.



DANKBARE HERINNERING AAN  
MEVROUW

## **Maria VAN DAMME**

weduwe van de Heer Jozef **TORTELBOOM**,

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 januari 1913  
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-  
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 15 april 1987.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Moeder, dank u voor alle liefde en zorgen,  
voor alle leed zo dikwijls voor ons verborgen.  
Dank u voor wat wij samen waren, dank u  
om uw vele arbeid en moedige vlijt waar-  
door wij een toekomst kregen, ieder naar  
eigen aard en wens.

Wie zulk een dankwoord in alle oprechtheid  
verdient, over zo iemand getuigt een christen  
gelovige vol hoop: « Wie zijn taak als mens  
vervulde in dit leven, hem zal God Zijn  
vriendschap en Zijn liefde geven ».

Het leven van deze vrouw kende dagen, ge-  
tekend door smart en leed: zij kende de  
droefheid om het verlies van twee van haar  
kinderen, zij kende de treurnis om de dood  
van haar echtgenoot, zij kende de aftakeling  
veroorzaakt door ziekte en lijden. Daarnaast  
mocht ze wel ervaren de genegenheid en de  
liefde van haar kinderen, de familiale band  
met al haar naastbestaanden.

« Heer, in deze tijd van Pasen roemen wij  
op Uw zoon die uit de dood verreezen is. Nu  
wij treuren om het heengaan van onze dierbare  
moeder en ons geliefd familielid, vragen wij  
U haar te laten delen in de vreugde van  
Jezus' verrijzenis. Vandaag en alle dagen tot  
in eeuwigheid ».

De families

VAN DAMME, TORTELBOOM,  
BOGAERT, DE TEMMERMAN.

danken U.

Namis in de Maria-Magdalenakerk te Lierde  
op zaterdag 9 mei 1987 om 7 uur 's morgens.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel