

JEZUS, MARIA, JOZEF, THERESIA



BID VOOR DE ZIEL

van

## ZUSTER URSULA

in de wereld

Juffrouw **MARIA VAN DAMME**

geboren te Dendermonde, de 20 december 1900,  
geprofest in het klooster der Zusters  
Maricolen te Lede, en zacht in de Heer  
ontslapen te Lede, de 2 oktober 1964,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

---

Met geduld en gelatenheid heeft onze goede Zuster Ursula haar jaren-lange ziekte aanvaard; de Heer heeft Zich over Zijn dienaar ontfermd en haar, door lijden gelouterd, meegenomen naar het huis van de hemelse Vader, waar één van de vele woningen die er zijn, zeker voor haar bestemd zal zijn.

Geluk en voorspoed, zoals wij, mensen, dat gewoonlijk verstaan, heeft Zuster Ursula niet lang gekend, want zij was nog in volle levenskracht, toen zij zó getroffen werd dat zij haar werk, haar school, haar kinderen moest vaarwel zeggen en van alle gewone menselijke genoegens beroofd werd.

Weet God echter niet beter dan wijzelf waarin ons geluk bestaat? Wie zal ooit weten wat al genaden de Heer aan die zwijgende, stille Zuster heeft gegeven om haar voor te bereiden op het aanschouwen van Zijn Heerlijkheid.

Wij bidden voor haar; zij bidt voor ons en, wat zij hier niet meer kon uitspreken, haar

dank voor de duizenden goede zorgen haar be-  
wezen door liefdehanden van haar medezus-  
ters, zal zij uitjubelen voor de Heer.

Goede Engelbewaarder, begeleid mijn ziel  
naar het Paradijs.



De Zeereerwaarde Heer G. VERSTRAETEN,  
algemeen directeur,

De Eerwaarde Moeder en de Zusters Maricolen  
van Dendermonde,

De families VAN DAMME en DE KIMPE

---

danken U voor uw gebeden en  
blijken van kristelijk medevoelen.

---

drukk. Het Reklaamblad, Lede