

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST
van

MARIA VAN DAMME

geboren te St.-Gillis-Dendermonde,
de 7 april 1884, en godvruchtig overleden te
Lede, de 13 juli 1964, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Ons leven hier op aarde wordt ons verleend als een proeftijd tot ons onvergankelijk leven hierna maals en daarom kan allerhande kwelling en last van beproeving en ziekte op ons drukken. Eerst op een zalig afsterven kan het eeuwig loon van altijddurend geluk volgen.

Al was hun leven somber, al gingen vele genietingen van deze wereld voorbij, zij sterven gerust omdat zij weten dat de dood voor hen niet is, het verschijnen voor een strenge Rechter, maar het opgaan naar de Vader in de hemel, die in het verborgen zag en nu zijn kinderen gaat belonen.

Mijn dierbare broeders, zuster en familieleden, vaartwel. Ik verlaat deze aarde vol ellenden en bitterheden en ga naar het rijk van het eeuwig geluk. Troost U en laten wij ons onderwerpen aan Gods schikkingen; eens vinden wij elkaar terug. Ik dank U voor uw genegenheid. Weest mij immer indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familie VAN DAMME

dankt U van harte voor uw gebeden
en blijken van medevoelen in haar rouw.

het reklaamblad, lede