

Bij 't vallen van de avond zegde Jezus : "Laten we oversteken naar de andere oever !,,



**GEDENK IN UW GEBED**

MEVROUW

**Maria, Alma, Rosalie**

**VAN DAMME**

weduwe van de heer  
**François DHAËZE**

geboren te Oubraken op 19 september 1883 en aldaar in stil godsvertrouwen naar het Vaderhuis teruggekeerd op 12 september 1970, gestrekt door al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

Lid van de confrerie van het H. Hart.

Erelid van de bond van het H. Hart.

Hoewel we een spijtige traan wegpinken om het ter ziele gaan van zij die ons lief was, toch danken we de Heer omdat we zo'n flinke moeder kregen en haar zolang mochten behouden.

Met vader zaliger vormde ze een beste tandem. Na 22 jaar vervolgt ze hem in het Eeuwig Tehuis. Langs een uitzonderlijk werkzaam leven wisten ze een mooi gezin op te bouwen. Ze kende het grootste gebod en heeft zich dienend weggeschonken in zelfvergetende naastenliefde. Opbeuring, hulp, steun en nachtwake, dat was de caritas der edelmoedigen een halve eeuw terug. En omdat de geveer meer genoegen smaakt dan de krijger had de gelukkige geen plezier nodig. Ze had een grenzeloos vertrouwen in O.L.Vrouw van Altijdurende Bijstand en geloofde sterk in de kracht van het gebed ; daarom werden te vespertijd alle handen gevouwen.

Ze kreeg ruimschoots haar deel in beproeving en tegenkanting. Ze ontliet haar verantwoordelijkheid niet maar aanzag de tegenvalier als een omweg die 't geluk wel eens maakt om ons veilig te bereiken. Hoe goed ze ook ter tale was, toch heeft ze in stilte geschonken en zwiingend aanvaard. Op weg naar haar dagelijkse H. Mis vond ze onheil dat in 't goede keerde.

Haar levensavond werd een langdurig stillen. In kalme berusting overkeek ze 't verleden en aanvaardde gelaten al wat de last der jaren aanmeldde. Eeuwig en ervig paternosteren was haar zegengevende troost in het bijzijn van een dochter die zich zelf vergat om haar te verzorgen. Op haar sterfbed had ze niets meer te zeggen. Lang voordien zegde ze alles en wist dat het voorbeeld, meer dan het woord naar het hart gaat. In serene berusting schonk ze op het einde van haar 86e levensjaar haar gelouterde ziel terug aan de Geveer van alle goed.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en verwanten, blijft goede voorbeelden indachtig. Eert de nagedachtenis uwer voorgangers door regelmatig gebed en christelijke trouw. Zo blijve de God van Vrede, door bemiddeling van O.L.Vrouw van Bijstand, bestendig uw aandeel !

Met dank vanwege de familie

**VAN DAMME-DHAËZE.**

Uitg. S. GYSELINCK, Oubraken.