

De Heer is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets !

Ps. 23.



Wil met ons dankbaar en vroom  
de herinnering bewaren aan

Mevrouw

**MARIA CAMILLA VAN DAMME**

echtgenote van de Heer

**CESAR BRACKMAN**

geboren te Elene op 20 januari 1903 en godvruchtig overleden te Zottegem op 3 juni 1980, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara en van de bond van de gepensioneerden.

—

De Heer Cesar Brackman,  
De Heer en Mevrouw Willy Martien-Brackman en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Gaston Brackman-Mertens en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Albert Van Ruyskensvelde-Brackman en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Roger Brackman-De Hanscutter en kind,  
De families Van Damme, De Geyter, Brackman, Monsaert,  
danken U oprecht voor uw medeleven en gebeden.

Heer onze God, wij danken U voor het leven en de liefdevolle genegenheid van onze goede echtgenote, moeder en grootmoeder, die zo onverwacht door de dood van ons is heengegaan. Moge alles waarin zij goed en beminnelijk was en waardoor zij tot ons zal blijven spreken door U erkend en aanvaard worden : haar oprecht geloof en haar vrome kerkverbondenheid, haar rusteloos meeleven met onze vreugden en zorgen, haar geluk en haar innige vrede wanneer zij ons allen nabij wist, de levensmoed die straalde uit haar vriendelijke en ongeunstelde omgang met haar medemensen.

Omwille van de onvergetelijke indruk die zij nalaat zijn wij overtuigd dat zulk leven niet vergeefs kan zijn en daarom bidden wij : Neem haar op in Uw Rijk voorbij de grenzen van dit aardse leven, waar Gij Uw getrouwen tot rust nodigt en vervult met de vreugde van Uw aanwezigheid. Sterk ons en allen die haar kenden in het geloof dat, omwille van Uw verzezen Zoon Jezus, onze geliefden op een nieuwe wijze onder ons aanwezig blijven en laat ons zo leven dat wij hoopvol uitzien naar de dag, waarop Gij allen die in U geloven voor eeuwig bij U tesamen brengt.

Beminde echtgenote, ik dank u voor onze verbondenheid in liefde, van waaruit wij samen mochten bouwen aan het geluk van ons gezin en die zoveel jaren de bron was van onze ware levensvreugde. Lieve moeder en grootmoeder, rust nu in de vrede van de Heer en wees bij Hem ons gebed en onze voorspraak opdat wij, in dankbare herinnering aan uw leven voor ons, met elkaar verbonden door het leven gaan.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw trouwe genegenheid die ons familieleven schoon en gelukkig maakte. De Heer zegene u op de levensweg die voor u ligt en leidt naar ons wederzien in de hemel.

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriels