

Heer, niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## MARIA CLARA VAN DAMME

weduwe van de Heer

**ALFRED EEMAN**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 8 juni 1898 en  
godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek  
te Zottegem, op 19 juli 1977, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DAMME, EEMAN,**  
**VAN OYCKE** en **EEMAN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

De namis zal gecelebreerd worden in de parochiekerk op zaterdag 30 juli 1977 om 7.30 uur.

---

Drukk. DE VOS, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Net als vier jaargetijden spoedig op elkaar volgen en gunstig of ongunstig op elkaar inwerken, zo zien wij de jaargetijden van een mensenleven als een heel korte tijdspanne in het geheel van de geschiedenis voorbijgaan.

En toch heeft ieder ogenblik zijn onvervangbare betekenis en bijzonder vanuit de gezichtshoek onzer eeuwige bestemming. Wie dat beseft zal rustig en gelijkmoedig het wel en het wee van ieder ouderdom doormaken, geleid door de zo vaak voelbare draad der Goddelijke Voorzienigheid.

Zo was het onze duurzame afgestorvene mogelijk het zo onverwacht afsterven van haar werkzame echtgenoot en haar eigen ouderdomskwalen zonder één klacht op te dragen aan O. L. Heer, die ze dan ook zo gaarne iedere Hoogdag met de grootste eerbied ontving. Ze wist zich aan te passen aan de kleine plagerijen van haar lieve kleinkinderen en toonde zich dankbaar voor de jarenlange zorgen die ze van haar kinderen in eigen huis zo deugdelijk mocht ondervinden.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en familie, het deed mij soms pijn U niet meer te kunnen vergelden wat Gij zo gaarne voor mij deedt. Samen met Vader zal Ik verder voor U bidden dat de Heer U zegene en in de beste overeenkomst beware. Blijft trouw aan onze christelijke levenswijze en vergeet ons niet in de Zondagmis. Vaartwel en tot weerziens bij ons aller Vader, op de plaats van onzer eeuwige eindbestemming.