

« Ik ben de verrijzenis en het leven ».

(Joh. 11,25)

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria - Helena VAN DAMME

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 6 november 1892 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel - Opbrakel, op 29 maart 1983, nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.



De families

VAN DAMME en TORTELBOOM,

danken U voor de blijken van deelneming in gebed en rouw.

Tijdens de goede week heeft deze vrouw de wereld verlaten om het eeuwig leven binnen te gaan. Zoals de goede week uiteindelijk verwijst naar Pasen, naar de verrijzenis, naar nieuw leven, zo verwijst het leven en de dood van iedere gelovige naar verrijzenis, naar eeuwig leven. Tijdens zijn lijdensdagen is Christus ons hierin voorgegaan.

In de stilte van haar huisje heeft deze mens tot op hoge ouderdom haar levensdagen mogen doorbrengen, omringd door de zorgen van familieleden en door de vriendelijk helpende handen van buurtmensen. In deze omgeving voelde ze zich dan ook gelukkig en tevreden.

Met een blij lach stond ze de mensen die haar een bezoek brachten te woord en ze was vol dankbaarheid voor hen die haar hulp boden. In de oude vertrouwde omgeving van een huise-lijke haard heeft dit mens gelukkig geleefd.

Heer onze God, de naam van ieder van ons staat gegrift in de palm van uw hand. Wij vertrouwen U deze mens toe. Nu haar leven onder ons is afgebroken, vragen wij U dat Gij het zoudt bestendigen en voltoeien door de kracht van de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49