

Heer, Uw Wil geschiede, en niet de onze !...

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-IRMA VANDAMME

echtgenote van Mijnheer

JOZEF VAN DAELE

Geboren te Ste Maria-Lierde de 27 April 1912.
en godvruchtig overleden in de Kliniek te Opbrakel
de 17 Februari 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Het is geschied zoals het de Heer
behaagd heeft.

Een schoon en vruchtbaar leven, in dienst
van een schoon ideaal: een goede moeder
te zijn van een talrijk kroost en haar kin-
deren op te voeden tot echte kristenen en
schone mensen, dat was het doel dat zij aan
haar leven had gesteld. In dienst van dat
ideaal is ze gestorven, als slachtoffer van
haar kristene levensovertuiging.

Dat haar kortstondig maar bitter lijden,
en haar schoon voorbeeld van God beko-
men, dat Hij voor haar duurzamen zorgde.

Duurbare echtgenoot, op U rust nu mijn
taak, de zorg voor ons kinderen. Dat God
U sterke; ik ben nog dagelijks bij U, niet
met het lichaam, maar met de geest. Ik heb
U tijdelijk verlaten maar ons liefde blijft. Ik

zal voor U bidden dat ons kinderen uw
troost en steun mogen blijven.

Stel uw vertrouwen op de Heer, welwe-
tende dat Hij zijn beste vrienden het meest
beproefd; Hij zal uw sterkte zijn en uw
troost.

Beminde vader, broeder en zusters, bidt
voor mij en tot we mekaar eens voorgoed
weezien in den Hemel, waar niets ons ge-
luk nog zal verstoren.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.
(300 d. afl)

Zeer getroffen door Uw blikken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun walgemeenden dank:

De familiën VAN DAMME, LIM-
PENS, VAN DAELE en DE BODT.

Uitg. Surdiacourt L., Koster, Ste Maria-Lierde