

Heer God,
verleen genadig toegang tot uw Rijk aan

MEVROUW

Maria - Julienne VAN DAMME

weduwe van de Heer
CLEMENT DE CREMER

geboren te St.-Maria-Lierde op 5 juni 1913 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen, op 31 december 1987, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Het gaat zo vlug voorbij
het leven hier op aarde.
Het duurt maar zeventig jaren en
als we sterk zijn tachtig.
De meeste daarvan zijn nog getekend
door onheil en ellende.
Zo lezen wij in het boek der Psalmen.
Zo ervaren wij het ook dagelijks.
Maar gelukkig is daar ook die boodschap
van hoop en uitzicht op eeuwig leven,
ons gebracht door Jezus van Nazaret.
Ja, God die ons tot het leven roept en
ons in stand houdt elke dag,
Hij neemt ons bij de dood dit leven niet af,
Hij maakt het nieuw.
We durven nu ook geloven dat Julienne
die de grote stap heeft gezet naar de overkant,
nu thuisgekomen is bij Hem,

die ons aller Vader is.
Haar leven was voorbeeldig.

Beste familieleden,
dank om uw genegenheid en goede zorgen.
God zal er u om lonen.

O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
wees mijn zaligheid.



**De families VAN DAMME, DE CREMER,
VAN DAMME en TEMMERMAN.**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Begraf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59