

In het Kruis, is er zaligheid.



Bid voor de Ziel

van zaliger Mevrouw

MARIA-ODILIA VAN DAMME

Echtgenote van

ALBERT SCHOUPPE,

geboren te Ste-Maria-Lierde op 16 April 1909 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Aspelare op
18 September 1951, tijdig bediend met de
Heilige Sacramenten.

Jezus, onze Zaligmaker, ging ons voor met zijn kruis, opdat wij Hem volgen zouden met het onze.

Heeft deze voorbeeldige echtgenote en beste moeder haar kruis dan niet gedragen na haren Meester? In vereniging met Jezus' en Maria's liiden heeft ze negen jaren lang geleden naar lichaam, ja maar meer nog naar hert en ziel. Al haar vertrouwen in de hulp van God, in de tussenkomst van de Lieve Vrouw van Lourdes, brachten niet de zó betrachte genezing, maar wel de grootmoedige onderwerping aan Gods heilige Wil. Wat ze in tranen heeft gezaaid, zal ze nu in vreugde oogsten, want spijs alles, bleef ze sterk in haar moederplicht, sterk bleef ze in het liiden en sterk bleef ze in de dood. — Nu is de zegen aan haar en leeft ze eeuwig bij God.

Beminde Echtgenoot, Vader en Schoonvader, lieve Kinderen, Broeder en Zusters, ik verlaat U, maar mijn liefde tot U blijft en waakt over U. Dank om uwe toewijding en zorgen, bidt nu voor mij en vergeet me toch niet. Ik hoop U terug te zien in de Hemel. Kinderkens lief, blijft braaf, helpt en troost Vader en weest zijn steun in deze grote beproeving. Ik zegen U. Vaartwel!

Maria, Hulp der Christenen, bid voor mij,
(100 dag. afl.)

Ch. Sonck-Haegeman, Aspelare.



De Familiën SCHOUPPE,

VAN DAMME,

LIMPENS en

GEERTS,

bedanken U om uwe gebeden

en deelneming in hun rouw.